

Vraag het aan Morya**Besef wat de anderen van je willen**

“Heel dikwijls is het zo dat mensen die heel dicht bij jou leven iets van je willen en dat je heel duidelijk voelt dat ze het van je willen en waarvan je zegt: “Okay, kom, als die ander het wil, dan zal ik het maar doen.”

Maar zo duidelijk is het dikwijls niet voor jezelf. Je gaat dingen doen die je zelf niet wil maar omdat die ander dat van je wil. Dan raak je in de war omdat je niet weet wat je zelf werkelijk wil. Dat maakt het leven heel erg ingewikkeld.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 6: ‘Hoe moet ik mijn leven in handen krijgen?’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 170

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


